

Supremum



Jaargang 32

Nummer 0

Faculteit Wiskunde en Informatica

Augustus

1999

Inhoud

Van de redactie

Aloha Introgangers,

In deze drukke, maar bovenal gezellige week biedt deze Intro-Supremum je even wat rust. In deze speciale editie van het verenigingsblad van studievereniging GEWIS kun je even rustig kennis maken met de vereniging. De bestuursleden zullen zich aan je voorstellen, de verschillende commissies die allerlei activiteiten organiseren zullen even wat zeggen en de disputen van GEWIS zullen je van hun bestaan op de hoogte brengen. Natuurlijk komen ook enkele "onderwijspersonen" aan bod, zoals de P-coördinatoren van Wiskunde en Informatica.

Gedurende het komende collegejaar (en hopelijk in de daaropvolgende ook) zal er regelmatig een Supremum uitkomen. Hierin staan dan verslagen en aankondigingen van GEWIS-activiteiten en informatie over onderwijs en dergelijke. Momenteel is de redactie van de Supremum druk bezig met een nieuwe opzet voor het blad. De bedoeling is dat niet alleen het uiterlijk veranderd, maar ook de inhoud. Als het goed is zullen er dan ook regelmatig artikelen in de Supremum te lezen zijn over Wiskunde- danwel Informatica-onderwerpen. Al met al reden genoeg om de Supremum te lezen.

Voor nu wens ik jullie nog een hele fijne, gezellige Intro toe en veel succes in jullie komende collegejaar.

Namens de redactie,
Bram Kater

Het nieuwe bestuur

GEWIS heeft sinds kort een nieuw bestuur. Zoals gebruikelijk hebben zij de stringente training ondergaan: brandalarmtraining, abseilen, budokan, diepzeeduiken, koude kernfusie, laserzwaard-vechten, magie, parachutespringen, bungeejumpen, landen op de maan, de Efteling, en dat is slechts een kleine verzameling woorden die helemaal niets met het bestuur te maken hebben. Wat er wel iets mee te maken heeft, mogen ze jullie zelf vertellen:

Info



Hugo Jonker, voorzitter

Hallo iedereen,

Mijn naam is Hugo Jonker en sinds 1 juli 1999 ben ik de voorzitter van studievereniging GEWIS. GEWIS is een afkorting voor "GEmeenschap van Wiskunde en Informatica Studenten", met andere woorden GEWIS is een vereniging vóór en door studenten die wiskunde of informatica studeren.

En natuurlijk doet de vereniging een hele hoop. Het eerste waar je van mag genieten (want zo geweldig wordt het wel) is natuurlijk *dè* Intro. Maar daar houdt het niet bij op. Iedere donderdag is er een steengoeie film, gevolgd door een supergezellige borrel bij GEWIS. Dat betekent dat je iedere donderdag onder het genot van een drankje gezellig kunt bijkletsen met iedereen, mensen leert kennen en kan genieten van het leven en je zorgen achter je laten.

Verder zijn er tal van commissies binnen GEWIS die allemaal activiteiten organiseren. Zo is daar de activiteitencommissie (AC), die haar best doet om iedere maand een dijk van een activiteit (pooltoernooi, darttoernooi, boogschieten, feestjes, etc. etc.) te organiseren, de Supremum, die dit wonderschone blad verzorgen, de HongCo, die een zeer leuke uitwisseling met de Etvos-universiteit in Hongarije onderhouden. In de oneven jaren gaan wij daar op bezoek, in de even jaren komen ze vanuit Hongarije kijken hoe het hier toegaat.

Een andere belangrijke commissie is de Buitenlandse Excursiecommissie. Zij organiseren een studiereis naar het buitenland. Als je in de GEWIS-ruimte kijkt zul je nogal wat souvenirjes vinden van verschillende BuEx'en. Ook hebben we een Binnenlandse Excursiecommissie, de BiEc. Zij organiseren reizen naar bedrijven.

Zoals je wel ziet zit GEWIS niet stil. Maar ook in de pauze's is het gezellig bij GEWIS, er is altijd wel iemand te vinden om even mee te kletsen of om om hulp bij vakken te vragen. Je zult merken dat in de nieuwe fase van je leven die nu begint, het erg gezellig wordt. Als je nog een keer met mij wilt kletsen, je kunt me herkennen aan de foto (of aan de bulderende lach), anders vraag je gewoon maar naar "Hugo", ik ben d'r namelijk meestal wel.

Allemaal een te gek gave intro toegewenst (maar hoe kan het anders met zo'n introcommissie) en ik hoop jullie komend jaar nog vaak te zien!

Groetjes,

Hugo Jonker,
Voorzitter '99-'00



Hallo nuldejaars,

16 augustus 1999. Een dag die je zal bijblijven als het begin van de rest van je leven. De periode middelbare school is na al die jaren afgesloten en je stapt in de wereld die student heet. Een apart wereldje, dat is zeker. Volgens velen de gaafste tijd van je leven en tot nu toe ben ik het zeker daarmee eens. (ook al ben ik dan nog niet zo oud dat ik al kan gaan terugblikken op mijn hele leven.)

Van mijn eigen intro in 1996 weet ik nog dat er in zo'n introweek heel erg veel op je afkomt. Een hoop lol, maar ook een hoop informatie, waarvan je op dit moment nog geen idee hebt of het nuttige informatie is of op de stapel geveegd kan worden met het bordje 'Voor anderen misschien nuttig, maar wat moet ik ermee'. Het blaadje dat we de Intrapremium noemen en dat je op dit moment in je handen hebt zou ik vooral niet te snel op die laatst genoemde stapel gooien. Tegen de tijd dat je dit stukje leest zul je waarschijnlijk al enkele tientallen malen onze gemeenschappelijke ruimte zijn binnengelopen en heb je nog geen idee wat hier allemaal wel te doen is buiten de intro om.

Een belangrijk deel van je studie zul je te maken hebben met GEWIS, de studievereniging van zowel de studie Wiskunde als die van Informatica. Zodra je bij GEWIS komt krijg je ook automatisch met mij te maken. Ik mag namelijk de functie van vice-voorzitter van GEWIS voor een jaar vervullen. Wie ik ben? De achternaam is van den Boom, maar jij mag wel Ferry zeggen.

Als nieuwe vice-voorzitter van GEWIS zal ik proberen het zo aangenaam mogelijk voor je te maken bij GEWIS. Nu moet je niet meteen gaan denken aan sofa's in Romeinse stijl met slaven die je druiven voeren en je koelte toewuiven, maar meer aan de gezelligheid in de GEWIS-ruimte. Bij GEWIS is altijd wel iets te doen. Of je nu even een potje wil flipperen, tafelvoetballen, kaarten of gewoon even iemand zoekt om even serieus mee te praten dan wel te ouwehoeren. Of je nu een uurtje vrij hebt tussendoor of dat je dat uur pauze tussen de middag niet in je uppie wilt besteden achter die notebook PC die je hebt gekregen, maar even lekker er tussenuit en praten met die andere eerstejaars uit je introgroep of andere studiegenoten dan is GEWIS toch wel de 'place to be'.

Naast erg veel lol die je met GEWIS kunt beleven (zoals bijvoorbeeld reizen naar Parijs en London, een uitwisseling met de universiteit in Budapest, darttoernooien, feesten, de vaste donderdagmiddag borrel en allerlei andere activiteiten) zal GEWIS er ook zijn bij moeilijkheden in je studie en je proberen te voorzien met allerlei informatie die je nodig hebt voor je studie of die je studie kan aanvullen, zoals excursies naar interessante bedrijven in binnen- en buitenland (denk hierbij bijvoorbeeld aan landen als Canada, Zweden, Rusland, Japan, Zuid-Afrika en de excursies naar England/Ierland en China die nog op het programma staan) en allerlei soorten lezingen.

Je hoort het al. GEWIS is een zeer uitgebreide vereniging met voor ieder wat wils. In deze intrasupremum zullen veel commissies aan je voorgesteld worden. Commissies met activiteiten die je totaal niet zullen boeien, maar ongetwijfeld ook activiteiten die je erg zullen aanspreken. Schroom dus vooral niet om ook na de intro regelmatig binnen te stappen. Een van de leukste punten van GEWIS, die ik je niet wil onthouden is het lid worden van een commissie.. Of het nu gaat om een bar-, een activiteiten-, een jaarboek- of een reiscommissie, ze hebben allemaal hun eigen interessante punten. Ik heb nog nooit iemand gesproken die er spijt van had dat hij of zij lid is geworden van een bepaalde commissie eerlijk gezegd.

Tijd om weer een eind te breien aan mijn stukje. En dat terwijl ik nog zoveel te vertellen had. Je kent mij nu dan wel een beetje, maar ik heb op het moment dat ik dit stukje schrijf, ergens aan het eind van een snikhete zomerdag in juli, nog geen idee wie jij bent. We zullen elkaar ongetwijfeld ergens in deze intro of later tijdens je studie tegen het lijf lopen, maar kom je vooral een keer persoonlijk voorstellen. Zowel als vice-voorzitter als als lid van de introcommissie wil ik je een hele plezierige tijd toewensen en ik hoop dat hij voor jou net zo leuk en leerzaam wordt als hij voor mij is en is geweest.

Tot gauw,

Ferry van den Boom
Vice-voorzitter '99-'00



Wichard Kocken, penningmeester

Hoi eerstejaars,

Ik ben Wichard Kocken, de penningmeester van GEWIS. Ik hoop dat jullie het een fantastische INTRO vinden, maar dat kan haast niet anders, want we hebben zoals altijd een goede INTRO-commissie die het hele gebeuren organiseert. Vorig jaar heb ik namelijk ook met de Intro98 commissie de INTRO georganiseerd en dat was hardstikke gaaf.

Dat is ook de belangrijkste reden dat ik actief ben gebleven bij GEWIS. Op dit moment zit ik ook in de BAC (BAr Commissie) en ben ik komend jaar dus penningmeester van GEWIS. Jullie zullen vooral op de dinsdag van de INTRO met mij te maken krijgen omdat jullie waarschijnlijk allemaal boeken nodig hebben, en die kunnen jullie dus bij mij komen kopen.

Maar dan is het wel belangrijk om ook lid te worden van GEWIS. Voor slechts f 25,- ben je je hele studie lang lid van GEWIS. Dit betekent dat je aan alle activiteiten mee kunt doen zoals excursies, toernooien (darten, tafelvoetballen, enz), FOLLOW-UP en nog veel meer. Ook krijg je als de kans om bij GEWIS boeken te kopen tegen een gereduceerde prijs, en uiteraard geeft het je ook de mogelijkheid om zelf nog eens iets te gaan doen voor de vereniging.

Ik ga in elk geval vol goede moed als penningmeester het nieuwe jaar in en ik hoop jullie allemaal nog eens te zien bij GEWIS op een borrel of zomaar in de pauze.

Tot ziens,

Wichard Kocken
Penningmeester '99-'00



Willy Mackus, secretaris

Beste eerstejaars,

Er was eens zo'n twee jaar geleden een meisje genaamd Willy. Ze was net achttien jaar en had haar VWO diploma gehaald. Willy besloot technische wiskunde te gaan studeren in Eindhoven. Tot zover nog niks aan de hand. Maar ze wilde eerst wat meer van de wereld zien en ging met een stel vriendinnen op vakantie naar België, TIJDENS DE INTRO!!!

Bij de start van het collegejaar voelde ze zich eenzaam in het grote boze Eindhoven, waar bijna niemand Limburgs verstond. Gelukkig kreeg ze een tweede kans: de Follow Up. Hier leerde ze een aantal lieve studentjes kennen. Ze werd geadopteerd door een intro-groepje en haar heimwee naar de middelbare school werd minder. Ook werd Willy lid van de eerstejaars commissie. In de loop van de tijd gingen er echter steeds meer mensen waarmee ze het goed kon vinden stoppen met wiskunde studeren. Willy was bang dat alleen de saaie mensen over zouden blijven en ging dus vrienden zoeken buiten haar jaar- en studiegenoten. Ze wilde de intro natuurlijk niet nog een keer missen, daarom werd ze vorig jaar begeleider. Tijdens die intro kwam ze bij GEWIS en ze zag dat dit verzamelpunt is van een boel gezellige mensen. In september vroeg Hugo aan Willy of ze lid wilde worden van de activiteiten commissie en wie Hugo kent begrijpt dat ze niet durfde te weigeren. Vanaf toen kwam Willy ook vaak naar de borrel.

De moraal van dit verhaal is:

Wil je behalve studeren ook plezier hebben in je studententijd, dan ben je bij GEWIS aan het goede adres. Je bent altijd van harte welkom! Dus neem deel aan activiteiten of kom gewoon langs in de pauze of tijdens een borrel. Of nog beter ga in een commissie en help zelf mee leuke dingen te organiseren.

Willy Mackus
Secretaris '99-'00



“Jij moet ook nog een stukje schrijven voor de Introsupremum.”

Op die manier werd mij duidelijk gemaakt dat ik, lid van een kersvers bestuur, geacht werd met mooie praatjes de nieuwe eerstejaars te motiveren voor hun studie en zo. *‘Ja maar waar moet het over gaan dan?’*, probeerde ik nog, *‘wat is jullie intro-thema?’* *‘Dat vertel ik niet, verzin maar wat om over te schrijven, je positie of zo.’* werd me meegegeven en daar kon ik het mee doen.

Mijn positie... hmm... die is op dit moment op een stoel (nou ja, stoel, de onderkant van een stoel) voor één van de computers van GEWIS, uitkijkend op GEWIS ruimte die, ondanks de vakantie, toch nog behoorlijk gevuld is met actieve GEWISsers. Maar dat zal wel niet bedoeld zijn. En dus een stukje over PR. Ik ontkom er niet aan. Bij deze dan:

Hoi jongens en (dit jaar waarschijnlijk opnieuw een enorm kleiner aantal) meisjes, dames en heren, mannetjes en vrouwtjes (doorstrepen wat niet van toepassing is), eerste- en andere jaars (die dit stukje ook mogen lezen als ze niks anders te doen hebben, ook al is het natuurlijk vooral bedoeld voor en gericht aan de 1^e-jaars),

Mijn naam is Marcel Verbruggen en ik zal in het komende jaar 1999/2000 de functie van PR-functionaris van GEWIS voor jullie vervullen.

PR, PR, PR, oh ja, Public Relations was dat. Ach, in het dagelijks taalgebruik zorg ik gewoon voor de contacten van GEWIS met het bedrijfsleven. Hier hoort dus het zoeken van sponsoring voor bepaalde activiteiten bij, het bijhouden en updaten van de verschillende prikborden en publicatietafels en kasten in en rond GEWIS en contact onderhouden met de PR-mensen van de faculteit om enthousiaste begeleiders te regelen voor Faculteitsdagen en voorlichtingsdagen.

Dit klinkt natuurlijk allemaal enorm vaag, en dat is het ook. Op zich is dat geen enorme ramp, omdat slechts weinigen van jullie in het 1e jaar veel met mij te maken zullen krijgen, maar toch is het nodig enig Inzicht (hmm.. waar doet me dat ook weer aan denken, hopelijk ligt er iets van gelijke titel op de publicatietafel tegen de tijd dat dit stukje gelezen wordt) te krijgen in de functie, al geldt dit voor mij in significant grotere mate dan voor jullie. Aangezien ik nog steeds een draaiboek moet ontvangen van mijn (overigens in alle opzichte capabele edoch ietwat drukke voorgangster) en ik hierover dus geen eenduidig beeld kan schetsen, ga ik jullie dus ook niet verder vervelen met taakomschrijvingen en ander geleuter betreffende mijn functie.

Terug naar de Intro, want ook die is belangrijk. Heel belangrijk zelfs. En om jullie 1e jaars een goede raad te geven: zorg ervoor dat je intropapa en mama elk vrij uurtje dat ze hebben met jullie, bij GEWIS doorbrengen en jullie opvoeden als brave GEWIS burgertjes. Je zult zien, je hebt er enorm profijt van als je je een beetje wegwijs maakt binnen het fenomeen GEWIS, zowel betreffende je studie (heel belangrijk, vooral je eerste jaar.) als betreffende andere activiteiten (ook belangrijk, een leuke commissie is altijd leerzaam, zeker in latere jaren.)

Zo, om niet al te erg te klinken als de een of andere alleswetende Dr. Ruth, ga ik er nu weer een eind aan breien (terug-omhoog-scroll, vorige intro-supremum-erbij-pak), mja, moet kunnen zo. Rest mij nog jullie een tof jaar toe te wensen. Laat je gezicht na de intro ook nog eens zien bij GEWIS.

Marcel Verbruggen
PR-Functionaris '99-'00
'Open mind for a different view'



Hallo eerstejaars!

Graag stel ik me aan jullie voor, ik ben Gijs Geleijnse, de Onderwijs commissaris van GEWIS. Natuurlijk wil ik jullie van harte welkom heten hier op de TU, en in het bijzonder bij studievereniging GEWIS. Vreemd genoeg ben ik nog maar pas actief bij deze vereniging, nu mag ik hier in deze Intro-supremum al een stukje schrijven.

Begin april van dit jaar kwam er een kale jongen bij ons in de collegezaal, hij zocht nog deelnemers voor de reis naar Hongarije. Het leek me wel wat en na kort twijfelen besloot ik maar weer eens met een vriend bij GEWIS binnen te stappen. Snel kwam Rombout naar ons toe en binnen vijf minuten stond mijn naam op de inschrijflijst. Het werd een geweldige vakantie, of beter: uitwisseling. Tijdens en na de reis bleek dat actieve GEWIS-leden erg gezellig zijn. Na mijn intro kwam ik zeker niet vaak bij GEWIS. Misschien verkeerd opgevoed door mijn Intro-papa's? Tijdens de reis naar Budapest moest ik beloven elke donderdag zeker even langs te komen om te borrelen.

Ondertussen had Rombout grote plannen met me. En na heel veel bier, whisky, vodka, palinka en een beetje aandringen ben ik ingegaan op Rombouts vraag om de nieuwe Onderwijs Commissaris te worden. Na lang uitslapen en een paar dagen nadenken vond ik het wel een goed idee. Ik had even helemaal genoeg van studeren en een jaar iets anders kwam dus wel goed uit. Dus volgend jaar veel lol met vijf geinige collega's. De eerste vergaderingen bij éénvan ons thuis waren echt heel gezellig en nooit voor één uur 's avonds afgelopen. Ik heb erg moeten lachen om onze constitutie-kaartjes, waarop een foto en onze namen staan. Bijna dus, want de drukker (of Hugo?) was vergeten om de laatste drie letters van mijn achternaam op papier te zetten. Tja, en dan noemt iedereen je ineens Gelei.

Behalve dat ik GEWIS ga meehelpen besturen, moet ik me natuurlijk vooral met onderwijszaken bezig houden. Dat betekent veel praten met studenten over colleges, docenten en te moeilijke tentamens, maar ook veel vergaderen in allerlei raden en commissies. Samen met een heel stel anderen moet ik de belangen van de student gaan behartigen. Het leuke is, dat je op deze manier pas echt ziet hoe de faculteit een beetje in elkaar zit en op deze manier ook veel docenten leert kennen.

Over twee weken begin je met studeren, en als je net van het VWO afkomt is dat toch even wat anders. Gelukkig krijgt iedereen een tutor toegewezen, een docent die extra op zijn/haar clubje studenten let en hen helpt als er vragen zijn. Verder wil ik graag vertellen dat je met problemen rond je studie altijd naar GEWIS toe kunt stappen, daar zijn we namelijk voor. Je kunt mij of een ander bestuurslid altijd aanspreken of een mailtje sturen naar oc@gewis.win.tue.nl, dan zullen we helpen waar we kunnen. Natuurlijk helpen we je aan nieuwe boeken en oude tentamens (op de GEWIS-site). Er lopen bovendien ook een hoop ouderejaars rond, die je kunnen helpen aan hun oude aantekeningen en uitwerkingen van opgaven.

Ik wil iedereen nog een fantastisch vervolg van de Intro toewensen, en ik hoop je ook later hier nog wel eens tegen te komen. Op een borrel, in de pauze, achter de tafelvoetbal, want zo serieus zijn we nou ook weer niet.

Gijs Geleijnse
Onderwijs Commissaris '99-'00

De P-coördinatoren

Info

C.R. van Walt van Praag, P-coördinator Wiskunde

Aan de nieuwe eerstejaarswiskundestudenten,

Het eindexamen, geslaagd, een lange vakantie..., het ligt alweer achter jullie. Het schoolleven is voorbij en het studentenleven gaat beginnen.

Wanneer jullie dit lezen is de introweek al begonnen. In feite een kennismaking met het TU gebeuren: veel informatie en wel zoveel dat je dat toch niet allemaal tegelijk kunt onthouden, maar dat geeft niet, dat komt wel in de loop van je studie.

Jullie hebben gekozen voor de wiskundestudie. Waarom? Waarschijnlijk omdat wiskunde op school een leuk vak was, dat je betrekkelijk gemakkelijk afgang. Hierdoor en o.a. de voorlichtingsdagen is een bepaald beeld ontstaan van de wiskundestudie en hebben jullie bepaalde verwachtingen. Je zult merken dat de wiskunde veel uitgebreider is dan je misschien had gedacht. Op school lag het accent voornamelijk op het doorrekenen van opgaven; hier gebeurt dat natuurlijk ook nog, maar krijg je ook te maken met een aantal "theoretische" wiskundevakken, moet je bewijzen begrijpen en ook zelf geven, en zal je zien hoe fraai wiskunde in elkaar zit.

Natuurlijk spelen allerlei toepassingen van de wiskunde ook een zeer belangrijke rol en zal het duidelijk zijn dat in de opleiding de computer een steeds belangrijker plaats gaat innemen. De eerstejaars "krijgen" in het begin van het studiejaar zelfs een laptop. Deze kan je o.a. gebruiken bij computeralgebra (mathematica), pascal en modelleren.

Het is geen makkelijke studie. Maar als je over voldoende capaciteiten beschikt, gemotiveerd bent, van het begin af aan regelmatig werkt en leert je tijd efficiënt in te delen, zal het wel lukken. En misschien ben je in de loop van je studententijd bereid mee te werken aan een stuk organisatie in het studentenleven of elders. Ook dat is belangrijk en zinvol. Probeer jezelf zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Ik hoop dat deze studie beantwoordt aan je verwachtingen en dat je wiskunde een mooi vak gaat vinden.

Heel veel succes,

C.R. van Walt van Praag, P-coördinator Technische Wiskunde.

Ria van Ouwerkerk, P-coördinator Informatica

Aan de eerstejaarsstudenten Technische Informatica

Van harte welkom in Eindhoven. Eindexamen achter de rug, in de lange vakantie het studeren een beetje afgeleerd en nu een vliegende start voor de studie door mee te doen met de INTRO-week. Je hebt voor informatica gekozen: een prachtig vak. Je zult daarvoor harder moeten werken dan op het VWO, daar wil ik geen doekjes om winden. Maar je kunt erop rekenen dat je, mits je regelmatig en efficiënt werkt, ook tijd overhoudt voor al die andere zaken die je studietijd tot zo'n bijzondere en leuke periode in je leven kunnen maken.

Op 30 augustus a.s. beginnen we met het onderwijs. Maar, behalve om iets te leren, is het eerste jaar ook bedoeld om je te oriënteren, zowel op het vak informatica als op het beroep informaticus. De lezingen, excursies en andere activiteiten in het kader van het P-colloquium zullen je daarbij helpen. In de INTRO-week maak je kennis met je medestudenten, de faculteit, de TUE en de stad Eindhoven. In de eerste collegeweek maak je kennis met je docenten en tutoren. Ik hoop dat deze kennismaking je uitstekend zal bevallen en dat informatica inderdaad jouw vak zal blijken te zijn. Maak er wat van!

Ir. Ria van Ouwerkerk, P-coördinator Technische Informatica



stelt zich voor

Commissies

Activiteiten Commissie

Met enige onregelmaat worden er bij GEWIS activiteiten georganiseerd, die de door studie geplaagde mens de nodige ontspanning bieden. In de AC vind je de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Laat ik eens wat voorbeelden van Activiteiten noemen, die (onder voorbehoud) ieder jaar plaatsvinden.

- **Pooltoernooi**
Een balletje stoten in het poolcentrum aan de Keizersgracht. Het winnende team krijgt een vlai. Aangezien het pooltoernooi dit jaar waarschijnlijk in september of oktober zal plaatsvinden, zal dit voor de beginnend-actieve eerstejaars de eerste Activiteit zijn. Tip: Je hoeft niet te kunnen poolen om mee te doen.
- **Darttoernooi**
De darttoernooien van GEWIS worden altijd gehouden bij café De Oude Sint Joris, waar GEWIS een graag geziene gast is. Deze toernooien definiëren het toppunt van gezelligheid en gaan voor velen gepaard met het nodige drankverbruik. Tip: Je hoeft niet te kunnen darten om mee te doen.
- **Tafelvoetbalcompetitie**
Alweer een kroegensport? Inderdaad, we zijn op alle fronten vertegenwoordigd. De wedstrijden van de tafelvoetbalcompetitie worden gedurende een heel trimester tijdens de wekelijkse borrels bij GEWIS gespeeld.
- **Zaalvoetbaltoernooi**
Voor de sportievere GEWISSers n voor de hyper-actieve GEWISSers (=mensen die zich voor alle activiteiten inschrijven, zonder te kijken wat het eigenlijk is). We spelen op halve velden, in een zaal van het sportcentrum. Er is meestal ongeveer één team dat wel kan voetballen en dat team wint.
- **Biatlon**
(Biatlon wordt volgens het Groene Boekje zonder h geschreven) Dit klinkt weer alsof je er moe van wordt, maar schijn bedriegt, want onze biatlons bestaan uit boogschieten, eten en darten. Het tweede onderdeel (eten) vindt overigens niet in wedstrijdverband plaats. De Biatlon wordt gehouden bij café De Oude Sint Joris, wat op zich al een reden is om mee te doen. Bovendien moet je een kans om een keertje boog te schieten (te boogschieten?) natuurlijk niet aan je voorbij laten gaan.
- **Jeu-de-boules**
Met stokbrood en Franse kaas Het Jeu-de-boules is voor de echte die-hard GEWISSers, want het vindt plaats in de zomervakantie. Vóór de intro wel te verstaan. Nog even geduld dus.
- **Ouderdag**
Op deze dag, die doorgaans in februari of maart plaatsvindt, kun je je ouders eens meenemen naar de TU. Ze krijgen dan o.a. een voorbeeldcollege, een faculteitsrondleiding en een borrel bij GEWIS.
- **ALV-feesten**
Twee maal per jaar is er een ALV (Algemene Leden Vergadering) van GEWIS. Wat dat is, daar kom je misschien ooit nog wel eens achter. In ieder geval is er een feest na...

Als het meezit worden al de bovenstaande Activiteiten (en nog wel meer ook) volgend jaar weer georganiseerd. Ze worden aangekondigd d.m.v. mailtjes en vooral posters. Inschrijven kan steeds d.m.v. inschrijflijsten die bij GEWIS worden opgehangen.

Arnout de Mooij.

BRISCO '99, Britain and Ireland Study Tour Committee 1999

Dear freshman,

Each year GEWIS organises a study tour to a foreign country. It has been the tradition to alternate study tours to non-European countries with study tours within the boundaries of the European Union.

In 1999 it was decided that the foreign exchange committee would take the bold task upon them of organising a study tour to Britain and Ireland. BRISCO '99 consists of Stijn Hoop, Tim Peeters, Matthijs Piek, Alphons van Roij, Martijn Verdonk and myself. We will visit England, Ireland and Scotland from the 23rd of August till the 6th of September, and the tour will feature visits to the famous universities of Oxford and Cambridge, and well renowned companies such as Microsoft and Intel, among others.

Apart from all these things we will of course have a great deal of fun. For example, fun will be guaranteed during three nights in which we will be staying in a residence in the heart of London. We will also have plenty of time to do some sightseeing in three other capitals, Dublin, Belfast and Edinburgh.

Of course you are asking yourself: what good is this information to me? I am not going on this study tour, as I will still be exhausted from the introduction week. Organising a study tour is a very welcome addition to one's student life. You can take on many exciting challenges which you may or may not come across later on in life. Acquiring funds, balancing the books, leading a group of people, contacting people in universities and companies abroad are among many of the activities which make organising a study tour the challenging job that it is. If at any time in your study you would like to help organising such a tour, do not hesitate to ask someone at GEWIS about the possibility to do this.

Secondly, if you are interested in our study tour, you can read our preliminary report which you can find at GEWIS. A little while after the completion of the tour, we will organise a presentation of our tour, to which you are of course invited.

This leaves me to wish you good luck in your first year of mathematics or computing science at our faculty on behalf of BRISCO '99 and of course a lot of fun during the introduction week.

Yours sincerely,

Roger Lord Treasurer BRISCO '99, Britain and Ireland Study Tour Committee 1999 -----

EersteJaarsCommissie

EJC ofwel De Eerste Stap

Best leuk zo'n IntroSupremum. Leuk opstapje voor het nieuwe collegejaar. Jammer alleen dat elke (en dan ook elke) commissie iets moet schrijven. Dus ook de EersteJaars Commissie (EJC). Sommige mensen bij GEWIS zien de EJC niet als een echte commissie. Das eigenlijk best vreemd, want je kan het gerust zien als de eerste stap in een actief leven bij GEWIS. Het zijn de eerste steere stappen op de evolutionaire ladder.

Wie zijn we?

De EJC bestaat louter uit eerstejaars. Jaja, d'r is ook nog een ouderejaars die traditiegetrouw voorzitter is, maar om met de laatste voorzitter, André, te spreken, dat stelt niks voor.

Eerdergenoemde eerstejaars zijn meestal geronseld door de voorzitter of een andere geweldig actief lid van GEWIS. Kijk vooral uit voor Hugo, die kan erg goed mensen omlullen.

Wat doen we?

De EJC doet eigenlijk maar één ding: het organiseren van een belachelijk leuk feest. Het is eigenlijk ook de bedoeling dat er nog een activiteitje georganiseerd wordt 's middags, maar het is tegelijkertijd ook traditie dat hier niks van terecht komt. Afgelopen jaar is het echter wel gelukt en deze grove breuk met het verleden is niet als hinderlijk ervaren.

Om even concreet te zijn, de EJC organiseerde een watergevecht in de zuidelijke bossen van Eindhoven. Iedereen die meedeed kreeg een kwaliteitsT-shirt en een iets-mindere-kwaliteits-waterpistool en schieten maar. Daarna gingen we naar De Oude St. Joris voor een avondmaaltijd. Vervolgens werd de dansvloer vrijgemaakt, de bar geopend en het feest kon beginnen om pas diep in de nacht te stoppen.

Voordat dit allemaal kon gebeuren moest er wel wat vergaderd worden. Er moest een sponsor worden gevonden. Er moest gezorgd worden voor naamsbekendheid en een pakkende promotiecampagne met mooie meiden om de eerstejaars van achter hun laptop te halen. Omdat er niet zo héél veel meiden rondlopen bij GEWIS hebben we van pure ellende maar een homepage gemaakt.

De Eerste Stap

Als EJC-er raak je vertrouwd met wondere wereld die GEWIS heet. Je leert mensen te trappen. Je leert idiote mailtjes die nergens over gaan te schrijven. Je leert vergaderen en vooral hoe je vergaderingen lekker lang kan rekken. Je leert de basisprincipes van notulen en begrotingen. Allemaal dingen die je als actief lid nog vaak genoeg gaat tegenkomen. Oh ja, je leert ook nog idiotere stukjes te schrijven voor de Supremum.

Jake den Oude

GEBAK

GEBAK: GEwis BATavieren Commissie

Elk jaar zo rond eind april rennen duizenden gekken met zijn allen van Nijmegen naar Enschede. Dit is zo'n beetje de korte omschrijving van de batavierenrace. Het is een estafette-loop, zoals gezegd tussen Nijmegen en Enschede, over zo'n 175 kilometer. Zo'n driehonderd-zeventig teams uit Nederland en daarbuitenland met elk 25 lopers gingen in Nijmegen van start en kwamen na een nacht en een dag lopen aan in Enschede. Elk team werd opgesplitst in drie delen (nachtdeel, ochtenddeel en dagdeel) zodat de delen die op dat moment niet hoefden te lopen nog wat konden slapen. Ikzelf zat in het dagdeel wat betekende dat ik pas 's ochtends op hoefde en pas 's middags hoefde te lopen/rennen/kruipen. Gelukkig had ik een lekker korte afstand zodat mijn gebrek aan conditie niet overduidelijk merkbaar zou zijn. Maar toch was 4.9 kilometer een stuk verder dan ik dacht. Nadat ik na 4 kilometer afzien even een korte pauze inlaste begon ik aan de voorbereiding van mijn eindsprint, welke met veel flair en snelheid afgerond werd. Na onze heldenprestaties bij het lopen mochten we 's avonds in Enschede genieten van een groot feest met een enorm vuurwerk. Dit jaar is er ook weer een batavierenrace dus als je lopen leuk vindt (of feesten leuk) is het wellicht een leuk idee je dit jaar in te schrijven. Voor de luttele prijs van ongeveer 25 gulden krijg je een shirt, een feest en een race terug, wat voor veel leuke situaties kan en zal zorgen.

Nu nog wat nutteloos gebral:

175 kilometer rennen, feest, fietsen, lopen, zweten, bloed, tranen, kotsen, blaren, vermoeidheid, foutparkeren, herstarten (of dat net missen), ingehaald worden, inhalen, gebrek aan slaap, niet geregistreerd worden bij het binnenkomen van een wisselpunt, de zon zien opkomen en je realiseren dat je nog een hele dag te gaan hebt, slapen in een busje, ontbijt van koffie en nog eens koffie, een snelle hotdog als ontbijt-supplement, omleidingen, strafrijden, de eindbaan opkomen, raar doen, nog net die ene flapdrol van de concurrerende vereniging inhalen, applaus, getoeter, motorrijders met pannenkoeken, kortom 175 kilometer Bata verder staat er opeens een schitterend feest te wachten met een vuurwerk waar je u tegen zegt en dat vervolgens je daar vriendelijk voor bedankt.

Be there or miss out, your loss, zeg dus maar.

Walter Corssmit

Jaarboekcommissie - GEDRAAJ

Inzicht

GEWIS heeft ook zijn eigen jaarboek. Een jaarboek maken is niet makkelijk, vergis je niet. Hoewel het eindproduct er altijd wel redelijk goed uitziet, gaat er veel meer werk inzitten dan je denkt. En waar zit dat werk dan wel in?

Schoppen. Commissies, Bekende Nederlanders, bedrijven, adverteerders, besturen, zusjes, iedereen en alles zal in meer of in mindere mate geschopt moeten worden. Maar ook dat is niets nieuws. Wat eigenlijk het leukste is van een jaarboek maken, is dat je zoveel inzicht opdoet. Als je nog een keer een jaarboek zou moeten maken, dan ging het twee keer zo snel met een hoop stukjes meer en fouten minder. Maar toch is (en blijft) het leuk. Commissies of disputen komen naar je toe en proberen nog wat te regelen (4 maanden na de deadline), je neemt contact op met bedrijven om advertenties te regelen en je moet ook nog eens een meesterwerk ervan maken.

Want laten we eerlijk blijven: zoiets doe je in één keer goed and that's it. Natuurlijk kun je daarna het nog een keer proberen, maar dan kun je net zo goed je tijd in één van die andere, nuttige commissies steken. En daarbij: iedereen heeft maar één jaarboek in zich.

Kom vooral na de intro kijken wat voor jaarboek wij vieren in ons hadden!
Groetjes,

Jaarboekcommissie.
PS: Het jaarboek 97-98 wordt kort na de intro uitgebracht.

SR

De StudentenRaad is een studenten-raad. Om de woorden van Wai maar te gebruiken: "De StudentenRaad van de faculteit Wiskunde en Informatica staat als een spin in het web van raden en commissies op de faculteit. Ze vormt het centrale aanspreekpunt van studenten voor faculteit, universiteit en andere instanties met betrekking tot onderwijsaangelegenheden. Daarnaast levert de StudentenRaad met allerlei activiteiten een bijdrage aan de kwaliteit en studeerbaarheid van de opleidingen aan onze faculteit." Als er dus iets mis gaat, kun je altijd even langs komen of een mailtje sturen naar sr@win.tue.nl. Met z'n allen sta je sterker en is het makkelijker om een oplossing te vinden. De StudentenRaad vergadert in elk geval de eerste weken van het nieuwe trimester op maandag in de middagpauze in de vergaderzaal op vloer 6, net naast het trappenhuis aan de stationkant. Iedere student van de faculteit is van harte welkom, als er iets is wat je graag wil bespreken, zorgen wij dat daar ruimte voor is. Kom eens een keer langs!

Gijs Geleijnse

Introcommissie

Desoxyribonucleïnezuur is een woord!

Het is nu kwart over vier en buiten is het achtentwintig graden. Gelukkig zit ik in een zweterig kamertje van twee bij vier meter op de achtste verdieping zonder airco dit stukje te typen anders had ik teveel lol gehad. Dit jaar is er, zoals alle jaren sinds vissen nog voeten hadden en Viola Holt nog jong was, een introductieperiode. Tijdens deze introductieperiode zullen jullie van de ene verbazing in de andere vallen als de wondere wereld van het studentzijn aan je geopenbaard wordt. Hierbij moet je de introductieperiode, in het vervolg ook aangeduid als intro, zien als een verkorte opleiding in het overleven in de warrige en waanzinnige wereld der studenten. Om terug te komen op de titel van dit stukje. Desoxyribonucleïnezuur is een woord! Maar nu van dit interessante woord weer terug naar dat andere woord wat jullie aandacht minstens evenzeer zou moeten vangen: intro. De intro is cool!

Subhoofdstukje: exothermische entropie is een vorm van vermaak!

Wie zijn wij? Wij zijn en tevens zijn wij de intro99 commissie. Aan ons is de taak om de intro van dit studiejaar (toepasselijk werd dit studiejaar naar de intro van dit jaar vernoemd, namelijk studiejaar 99-00) in goede banen te leiden.

Kortstondig intermezzo:

Nu je dit leest ben je toch al te ver gevorderd om terug te gaan dus kun je net zo goed de rest ook even lezen. Wie weet staat er wel iets in wat je interessant of vermakelijk vindt. En nadat je het stukje gelezen hebt en besloten hebt dat dit niet het geval is, is het toch al te laat en zijn de nutteloze verziensels van dit stukje al doorgedrongen tot de binnenste hersenlagen. Als je er echt niks aan vindt kun je altijd nog deze bundel schrijfsels oprollen tot een compact pakketje en degene die naast je zit ermee gaan vervelen. En ziet...zelfs in gecompliceerde vorm levert dit stukje nog plezier op. Als je voor de tweede optie kiest let er dan wel op dat je buur niet een grotere bundel zwets heeft, anders werkt deze therapie averechts en bezorgt deze je een grote hoeveelheid hoofdpijn.

Einde kortstondig intermezzo.

Hervatting Subhoofdstukje: exothermische entropie is een vorm van vermaak!

De intro bestaat uit vijf dagen. Deze dagen worden toepasselijk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en kateronbijdag genoemd. Gezien het onvoorspelbare karakter van deze dagen wordt aangeraden, bij het benaderen van eenelke, oogcontact te vermijden en ter alle tijden gezichtsbescherming te dragen. Verder is het wel zo verstandig om, indien in contact te zijn geweest met een dergelijk verschijnsel (waarbij contact gedefinieerd is als op minder dan 24 meter of 48 uur afstand), het lichaam van binnenuit geheel te desinfecteren met behulp van overweldigende hoeveelheden alcohol. Vandaag is het maandag, maar over vierentwintig uur zal het hele territorium van dit bewonderenswaardige fenomeen wereldwijd zijn overgenomen door dinsdag. Zo ook zal het in de introductieperiode vergaan. De woensdag zal zich vervolgens bloedig meester maken van vandaag en nadat donderdag woensdag volledig verorberd heeft zal de donderdag heer en meester zijn van vandaag. Nadat donderdag ingehaald is door vrijdag en vrijdag zijn kaken sluit om de derde nekwerfel van donderdag is vrijdag officieel vandaag. Er schijnen ook nog twee andere dagen op de loer te liggen maar tijdens de intro hoeft je je daarover geen zorgen te maken omdat juist in die periode deze twee dagen hun vakantie hebben ingepland en ze dus niet vertegenwoordigd zullen zijn.

Terug naar de vraag “*Wie zijn wij?*” Hieronder een korte uitleg over elk van ons in zijn natuurlijke omgeving:

• André, ook wel bekend als Dré

Dré is een echt studeerbeest. Omdat hij zo van studeren houdt probeert hij zo lang mogelijk over al dit lekkers te doen en is momenteel bezig met alweer zijn zesde jaartje TUE. Eveneens staat Dré intern (en bij GEWIS) bekend als “het pyro-blondje”. Misschien dat dit wazig klinkt, maar vertrouw ons; alles wordt je duidelijk tijdens de Follow Up. Dré zijn rol in de introcommissie is bier halen tijdens onze uitputtende vergaderingen.

<<BEGIN-INFO>>

De Follow Up, ook wel eens liefkozend Flup of Followup genoemd, is een heel cool weekend, twee weken na de intro, waar je veel lol hebt.

<<EINDE-INFO>>

• Ferry, wel eens ferryb genoemd

Ferry schijnt secretaris te zijn in de introcommissie. Omdat Ferry nog een zilverdrijarld (omdat het echte aantal verloren is gegaan in de grote brand van 1514 wordt dit fictieve aantal maar genomen) notulen moet uitwerken wordt de beschrijving van zijn persoonlijke verder opgeschort tot dit gebeurd is.

• Geert, soms uitgesproken als Teert

Geert is tijdens het vormen van de commissie geronseld en vervolgens geconditioneerd om zich betrokken te voelen bij de intro. Tot nu toe is dit goed gegaan maar we verwachten binnenkort wraakacties vanwege zijn ronseling en conditionering. Voor zover we weten is Geert zijn rol binnen de commissie nog ongedefinieerd, maar we houden het voorlopig op reserve drankhaalpersoon.

• Rinske, het ex-bestuursding van GEWIS

<Klik met de muis op deze link om naar de beschrijving van Rinske te gaan>

De beschrijving van Rinske: Het verheugt ons zeer te merken dat u m.b.v. een grafische aanwijzer deze lokatie in de tekst heeft gevonden. Helaas is deze plaats nog onder constructie, mocht dit fenomeen u onbekend voorkomen, dan wordt u van harte uitgenodigd om op uw TUE laptop eens over het web te zeilen.

- **Rob de Eerstejaars**

Rob is net een stukje weiland. Alleen dan zonder gras of zand maar met haar enzo. Rob is de penningmeester van de introcommissie. Dit klinkt ongeveer even saai als het is en hier zal ik dus ook geen woord meer over vies maken. Genoeg over Rob, door naar mij!

- **Walter, ook wel eens ik, jij, mij of hij genoemd**

De auteur van dit fantastische mini-novelletje. Walter is ook nog de voorzitter van dit zootje introcommissie. Tenminste, dat is de misconceptie die hij heeft. Maar omdat de rest van de commissie het verschil tussen hem en Rinske niet goed kan maken, ligt de werkelijke lijdning van de Introcommissie in Hogere Handen. Walter is meer waterleiding.

- **Willy, (Willy woont in Nederweert-Eind, dus we zullen haar maar niet verder pesten)**

Zoals reeds gezegd woont onze coconut-girl in Nederweert-Eind, wat geografisch gezien weer bij het prachtige, doch onverstaanbare, Limburg hoort. Willy vervult binnen de commissie de rol van vice-secretaris. Een vastberaden backup voor als de echte secretaris flauwvalt van uitputting of als hij gewoon ziek is.

Wat doen wij zoal?

<<Charge van Hugo (het voorzittersding) op deze computer>>

Die uitdrukking van pure wanhoop op het gezicht van onze liefvallige introcommissie spreekt voor zich (en boekdelen). Laten we maar niet veel verder op dit onderdeel ingaan, jullie zullen er toch niets van merken tijdens de intro.

<<de introcommissie veroverd de computer terug>>

Nu je voorgesteld bent aan de introcommissie en onze doelen uit de doeken gedaan zijn, mag je door naar het volgende lapje tekst, gelukkig geplaatst op de volgende bladzijde van dit geweldige stapeltje geconcentreerde, gebleekte boomvezels.

Tentamen Commissie

De Tentamen Commissie (voorheen de Werkwinkel, maar dat is een lang verhaal) zorgt ervoor dat jullie oude tentamens van het web kunnen plukken. Deze oude tentamens zijn niet bedoeld als bron van vermaak, maar kunnen wel goed gebruikt worden bij het leren van een tentamen! De tentamens zijn te vinden op het volgende adres:

<http://www.gewis.win.tue.nl/tentamens>

Spaar ze allemaal!

Er moet gezegd worden, dat deze tentamen-pagina nog maar pas is opgezet en nog verre van af is. Nieuwe oude tentamens worden steeds toegevoegd.

Tentamen Commissie

Disputen

Hoopje

Hoopje is al sinds lange tijd een bekende groep bij GEWIS, maar pas sinds de Follow Up vorig jaar zijn wij een officieel dispuut. Hoopje heeft al het één en ander gedaan bij GEWIS en ook komend jaar is Hoopje niet van plan om op haar gat te blijven zitten. De standaard activiteiten voor Hoopje's (PJE'en, TiamaT-weekend) daargelaten, regelen we ook nog het één en ander. Voor al je problemen kun je bij ons terecht: feesten, gezellige avondjes, rijles, water naar de zee dragen, etcetera etcetera.

En dit heeft ook geleid tot de laatste uitbreiding:

H.O.T.

Het Hoopje Opsporings Team

Het onlangs opgerichte HOT houdt zich bezig met het opsporen van verloren of verdwenen zaken. Nu wil het tragische noodlot dat recentelijk Gerôme, een plastic giraffe en lid van de vereniging, is verdwenen (als je de posters mag geloven, afgelopen donderdag, maar anonieme bronnen vermelden data in juni als laatste waarnemingstijdstip).

Later zijn er zelfs posters opgeduikeld waarop te lezen stond dat Gerôme in de handen van kidnappers zou zijn. HOT onderzoekt op dit moment verschillende locaties van de kidnapper(s). Telefoonlijnen worden getapt, nachtkijkers zijn besteld, kortom, kosten noch moeite worden gespaard om deze snode daad recht te zetten en Gerôme zijn eigen plaats in het jaarboek te bezorgen.

Hoewel HOT pas sinds kort bezig is, kan HOT al enkele successen melden. Zo is het zoekgebied verkleind (Gerôme is niet in Friesland op de Fluessen), heeft/hebben de kidnapper(s) toegezegd goed voor hem te zorgen en is er een communicatiekanaal met de kidnapper(s) geopend.

Mocht u nog enkele tips hebben over de verblijfplaats van Gerôme, aarzel niet, maar neem contact op met HOT.

One power

Gebler

One Power

Rombout vandaag is gemeen. Hij wilde beginnen te schrijven over het jeu-de-boules toernooi van gisteren en daarbij de verschillende andere toevallig aanwezige vage mensen een beetje op een minder lieve niet Rombout manier gaan kleineren, tja en dat kan deze Koe natuurlijk niet hebben en moest hij meteen interventie gaan plegen. Deze gister waar wij het dus net over hadden is dus niet de gister van vandaag dat jij als vaag persoon dit leest, al had dat wel kunnen zijn als jij toevallig meeleest met hetgene wat ik nu aan het schrijven ben. Maar als jij dit dan mee aan het lezen bent ben je of onzichtbaar of ben je goed in het verstoppertje achter de archiefkast.

Leuk, leuk. Een beetje het verhaaltje afleiden door over gisteren en toekomst te beginnen. Ik wilde toch nog eventjes mijn verhaal kwijt over dat toernooi van gisteren. Het was gedeeltelijk een typisch GEWIS-toernooi. Er was drank en er waren veel mensen. Het enige wat er ontbrak was de onserieusheid van velen. Op een of andere manier kan zo'n toernooi mensen tot de saaiste anti-relax-miereneukerij laten overgaan. Stel, je gooit het kleine balletje over je linkerschouder het veld op, dan accepteert de tegenpartij dat niet, omdat het niet zo hoort. Nouja, dan maar weer een hoegaarden d'r bij. Sjeetje sjeetje wat een agressiviteit zeg, de jeugd van tegenwoordig kan ook nergens meer tegen, ik was dus helemaal in mijn element toen al die lieve zeikertjes hun mooie commentaar tussen ons spannend gebral aan het gooien waren. Enne eventjes wil ik wel melden dat ik dus absoluut nooit de bal heb gemoveed toen die mannetjes eventjes de andere kant op aan het kijken waren. Maaruh wrom blaten wij eigenlijk over dit toernooi? Gaan we in dit stukje alle toernoois en andere spannende GEWIS evenementen kleineren of mooier bewoorden? Want dan denk ik dat dit stukje toch wel weer veel te lang gaat worden, maarja Rombout is de hele tijd aan het wegrennen en kan mij dus niet affossen en mijn vraag beantwoorden.

Dat wegrennen had dus wel een goed doel. Ik heb er even twee wieckse bij gehaald (zie onze vorig supremum-stukje). Voor het schrijven van dit stukje heb je een bepaalde inspiratiebron nodig en anders dan bier is hier momenteel niets aanwezig. Het is dan ook maar goed dat dit stukje dit jaar niet onder de medewerkers verspreid gaat worden, want als ze dit soort stukjes lezen kan ik onmogelijk geloven dat ze de vereniging nog enigszins serieus vinden. bla bla bla. Goed, dat was weer genoeg serieuze blaait in dit stukje. Ik kijk nu Jeroen maar een beetje aan in de hoop dat hij inmiddels genoeg inspiratie krijgt om dit BLAath getyp over te nemen en iets serieus te melden aan JULIE, de nulde (of inmiddels eerste?)jaars. Help! Tja toen viel die arme Rombout dus helemaal stil he.... En moet ik dus maar deze tekst met wat meer letters bedelen. Maareh om toch maar eventjes verschrikkelijk serieus te worden... We moeten toch echt wat gaan schrijven over wat wij eigenlijk zijn. We kunnen jullie ook wel wijzen naar de introsupremum van het volgende jaar want daar zullen dus allemaal feiten in komen te staan over ons bestaan en onze activiteiten. *glup*

zucht. dat schiet dus ook allemaal niet op. vorig jaar hebben we iets gebral over "the one" en dat moeten we nu dus traditiegetrouw misschien niet doen. nouja. eigenlijk is het maar een los verband tussen niets denk ik. het is beter dan al dat officiële gezeik van disputen, commissies, besturen en wat d'r allemaal nog meer in een vereniging kan bestaan. Het is gewoon beter om in een cafe (AOR?) te zitten en te proosten met de alom vertrouwde "one-finger" groet, waarna je je hoegaarden (of wieckse, we drinken in ieder geval beiden erg vaak wietbier) achterover slaat, naar de bar gaat en weer een zooo nieuw bier besteld. Het gaat absoluut niet om ge-eikel met officiële dingen, maar gewoon totale relaxheid. Want waar houden wij niet van? nou dat gaat je dus nix aan he... Ennuh wil jij erook bijhoren? wil jij bij deze spannende 2 gaan zitten en ook van die stomme bewegingen gaan maken met die "one-power" vinger... NOU! PECH! Dikke pech voor jou.. 1-0 voor One-Power! Het enige wat dus bekend van one-power is is dat er twee vage mannetjes in zitten, of staan, of liggen of enige andere stand die je ook al nix aangaat.

censuur. dat was wel genoeg uitlatingen voor een paragraaf. oeps! (ik had hier een ander woord onderstaan). ik werd even geremd, omdat ik zo nodig CBC stuff moest doen (weer even remmen, checken) ARGH, nou is dat mannetje dus helemaal blij omdat hij een pagina met 'hoi' en 'hoi2' kan uitprinten. Tja een vage gast is ut dus wel, maarja dat proberen wij je dus al meerdere paragrafen duidelijk te maken, had jij het nog niet door? dan ben jij dus geen 'one-power' materiaal. uh? dat snap ik ook niet helemaal, begint ie nou helemaal uit z'n nek te kletsen ofzo. even teruglezen. oh. ok. ik denk dat ik hem wel begrijpt. ik begrijp het. grmpfz. soms wil je gewoon een beetje commissiestuff doen terwijl je dit soort totaal onzinnige stukken aan het schrijven bent voor in een totaal onzinnig blaafje wat toch niemand gaat lezen. ik bedoel, regel 61, het wordt al bijna meer dan een aaviertje, dus niemand gaat de moeite voor nemen, of je moet wel zulluke ontzettend saaije introparents hebben dat zelfs het lezen van dit stukje je in je totale eenzaamheid blijheid toe zal krijgen. krijgen is goed. ik zat een beetje te denken welk (vooral bier krijgen is goed) woord ik daar in moest vullen. koe heeft me wel een beetje d'r mee geholpen. ohoh, saaiheid! grijp in! alsjeblijft? please? grmpfz. ik ti...k wel door? ok, door dus. koe gaapt, ik ben te saai. ehhs,

Sja, dit slaat dus alweer helemaal nergens meer op he, kan je niet eens een paragraaf afmaken. WOW! Wij zitten dus hier gewoon eventjes lekkur relaxed te typen en komt Geertt er gewoon tussendoor met een opmerking dat wij altijd alleen maar bralverhalen maken! snap jij dat nou? Nou ik dus niet he. Ik word hier dus helemaal sip van, al dat gekleiner maakt me helemaal gek, egwel! we moeten nu toch echt naar het moraal van dit verhaal: GEEF ONS BIER! Als je ons ergens ziet zitten, dan moet je reactie gewoon uitermate simpel zijn, een witbiertje voor jeroen en rombout. Zijn we ook weer helemaal blij, en je moet dan refereren naar dit verhaaltje (refereren IS verwijzen) en dan heb je weer iemand toch aan te brallen. Hoef je je niet helemaal alleen te voelen op de borrel (verdomme, nu zit ik me dus allemaal van die 6VVO kiddies op me dak te halen, ik weet niet of ik daar helemaal blij van wordt, maar als je ons bier geeft, dan moet het allemaal wel weer goed komen). Toch? Koe? Hij zegt, "hm", waar je m een opwaartse toon heeft, en dus een acknowledgement (moeilijk woord, ook in het engels om te spellen, maar ik weet de goede Nederlandse vertaling niet) van dit feit. (Koe ook niet). Ik wil meer bier. HMmm, ik zie Arnout. Momentje. Arnout kijkt op de klok en denkt "het is voor half vijf". Oud bestuur, stelling met principes. Ik wil gewoon bier, ten goede van GEWIS, om de intro-supremum meer invulling te geven en dan doet zo'n Arnout gewoon moeilijk. Verder wel een ontzettend aardige jongen hoor, maar qua bier kun je niet helemaal op 'm bouwen (maar zuipen kan ie wel :)).

Jeroen is weg, dus ik kan even rustig me gang gaan in het typen. Ik hoop alleen dat de introcie niet al moeilijk gaat doen over de lengte hiervan. VERDOMME, de wieckse bij GEWIS is op (lamme BAR Commissie) en dus moeten we over op een alternatief. Koe is zijn stoel vergeten toen hij het bier ging halen, sukkel. Dus ik roep: Whiskey! Maar goed, dat mag dus blijkbaar niet door de week. Hopelijk gaat GEWIS het advies van enige leden overnemen om twee soorten whiskeys te introduceren: De STOERE whiskey en de DURE whiskey. De STOERE is voor mensen die graag een whiskey nemen zodat al hun vrienden kunnen zien dat ze whiskey drinken (stoer hoor!), en de DURE whiskey is voor mensen die van whiskey houden.

oi? Hmmm, koe roep oi, maar ik weet nog niet w'rom. De BAC heeft KLOTE whiskey en dat beleid moet maar eens gaan veranderen hier binnen de vereniging. Ik heb geen zin om elke keer terug te gaan naar m'n eigen drankorgel in Geldrop om goede whiskey te pakken.. Ja nu heb je wel weer genoeg getypt zonder dat ik je heb verstoort en gedisrupteert. En JA! zelfs als voorzitter van De BAC moet ik zeggen dat het verleden onz alleen maar kut whiskey/whiskey heeft gebracht. Ennuh de BAC is dus niet lam he! het zijn de leden die lam zijn! :) (kleine interruptie, dit is dus commissie-bralpraat, terug naar jeroen), Tja het probleem is dus dat ik gewoon in mijn lamme bui geen BAC-stukje heb geschreven, naja wel geschreven maar fout heb opgestuurd en toen vaag gedelete heb. Tja bla smoes hier bla smoes daar, maar ik moet De BAC dus wel promoten want het blijft de gezelligste commissie van GEWIS, en als jij dit nog steeds aan het lezen bent en er af en toe op de meest vage tijdstippen een smile op je gezicht doet verschijnen ben jij dus eigenlijk wel verschrikkelijk BAC materiaal :) En nee, Rombout ik praat nie achter je rug als jij even met Geertt aan het brallen ben. genoeg BAC promo praat, doe ik nog een beetje GEWIS-promo praat. altijd leuk. oh, ik stop opeens met typen, dat kan geen goed teken zijn. ik bedenken me nu opeens dat het begin van ons stukje zo ontzettend langzaam op gang kwam, we elkaar het toetsenbord toeschoven (nu jij typen, IK WIL NIET, MOET!!!) en nu zitten we half te vechten om wie de luisteraars mag aanspreken (klinkt leuk he?), maar ik kan nog niet helemaal begrijpen dat je door blijft lezen. Waar blijft die GEWIS-promo prielpraat nou

(beetje veranderd, zin van Jeroen) zegtie? Hmmm, ja, je moet gewoon actief worden! punt. (Da's een dubbele punt, zeer correct, leuk, eikel). Grmpfz. Nee, het is wel goed enzo. Beetje lamme\^H\^H\^H\^H\^H\^Hstuderen en ehhhh, ja ARGH, hij was gewoon de woorden kwijt..... Het is dus heel simpel, we drinken nu dus Brand en dat geeft dus veel minder inspiratie dan die voortreffelijke witte bieren. Maar Rombout is juist eventjes misbruik gaan maken van het waterkastjingle. Teveel witbier kan dat effect hebben, maar daar moet je maar mee leren leven. Hmmz.. ik ben echt krom, ik mis gewoon dat ik dus gewoon nog wel witbier heb, naja die bewaar ik wel voor na de Brand, wat die is nou eenmaal veel lekkerder, en als we eventjes langer wachten en maar genoeg letters in dit stukje propfen hebben we strax weer nieuwe koude biertjes, witte biertjes dan! JEUH!!!! dat ik ga ook niet gokken wat ie probeerde (regel 124) te typen. De voorzitter van de vereniging (die grote rode) kwam even vragen (wat zou jij doen: koude brand of lauwe wieckse? Op het zeilweekend hadden we lauwe hoegaarden bij, die waren op zich goed te drinken, beter dan lauwe brand of elk ander "saai" bier, maar hier is de keus dus veel gecompliceerder. Witbier is lauwwaar beter te drinken, maar als je d'r kouwe brand tegenover zet wordt het wel moeilijk) liep hier dus rond achter ons, beetje te zeiken over hoever we al waren met het stukje. Hij vond het vorig jaar toch zo'n leuk stukje (volgens mij hebben we hem toen ook af zitten zeiken, maar dat boeit 'm blijkbaar niet). HUGO IS DE GROOTSTE ZEIKVOORZITTER VAN *CENSUUR* (sorry - Red.), even provoceren en kijken hoever de censuur komt, als de censurist nog tot hier komt (Yup - Red.), of alleen (ik ga puur af op de woorden van de voorzitter) ons lettertype verkleint! Heb je je verkleinglas wel bij ja (zucht, Ehrn, misschien is een vergroetingsglas wel veel handiger maar ja, Rombout is dus niet helemaal helder meer..... Hij ligt dus nu echt helemaal dubbel, niet te geloven, ik moest het woord dus eerst typen voordat ie het door had dat ie het verkeerde woord koos, de vraag is dus nu eigenlijk... is verkleinglas een bestaand woord in onze mooie nederlandse taal (die wij nu aan het veneuken zijn). Tja ik weet het dus absoluut niet, maar daar heb ik wel vaker last van, hersencellen? tja dat is een psychologische vraag, ja een vraag ja.

juistem, hij komt d'r niet helemaal niet uit. weet je waar ik absoluut niet tegen kan? als iemand een zin met een (begint en dan niet eindigt met een). Dus, voor de goede orde (kijk even 5 zinnen omhoog ofzo:). Zo, dat was dan weer een stukje persoonlijk ergenis. Sorry jeroen. Je moet de state van een stukje ook wel een beetje bijhouden. (IK MOET NIX!), maar wel netjes met een haakje sluiten afgesloten, anders wordt de parser gek.

oeps, puter-bralpraat. sorry, da's dus niet helemaal de bedoeling, ik wil dit wel even uitleggen aan die nuldejaars die thuis elke avond achter hun puter (COMPUTER) zitten te hacken en spelletjes te spelen enzo en die dan informatica zijn gaat studeren: EIKELS , maar goed, daar kom je nog wel achter. Je moet dus echt niet zo van "quake is leuk" impliceren "informatica op de universiteit van eindhoven is leuk" doen. Impliceren is zo van: is het eerste waar dan ook het tweede (maar niet andersom, maar dat krijg je allemaal nog te horen, klinkt dat als quake? nee he! sukkel).

fit dit is dus eventjes een mega vaag stukje he..... Sja... Eventjes een vraagje tussendoor: wat vind jij van boogschieten???????????? Dit is namelijk de belangrijkste sport in de wereld. (NEE, niet de weerd, al zijn die ook best lief)

Maar je moet dus nu niet gaan denken dat boogschieten iets met 'one-power' te maken heeft, want dit komt dus gewoon spontaan in mijn kleine hoofdje opspringen. Maar niet dat dat uitmaakt want niet belangrijke dingen worden voor andere verschrikkelijk belangrijke dingen, maar dan kom ik gewoon weer terug op dat psycho blaas, en daar kan Rombout volgens mij niet helemaal tegen. Misschien ook wel, want hij heeft het toetsenbord dus nog niet uit mijn handen gejat. wat eigenlijk best wel vreemd is. (ff een nood tussendoor, ik hoef niet te beginnen met een hoofdletter, ik sta boven de nederlandse taal, waar weet ik nog niet, maar ergens er boven)

Wij buigen voor u, meneer koe. Hij die boven de Nederlandsche taal staat, ohoh. Nouja, het werd toch allemaal bralpraat (vooral als iemand zo begint van ik wil dat het toetsenbord uit mijn handen gejat wordt, dan weet je gewoon dat ie daar nog een half uur over door gaat zeuren, en dat is dus voor de lezer absoluut niet interessante, want stel, dat gebeurt, dat is dus alleen maar leuk op het moment van schrijven en niet op het moment van lezen dus ik kan me gewoon voorstellen dat iemand (waarbij iemand iemand is en dus bestaat, want ik kan me niet voorstellen dat iemand zo ver leest, nogmaals) dit leest dan denkt ie dus echt niet leuk, nee dan denkt ie pleur(t) op, want ik heb hier geen behoefte aan. dus ik red jullie van het gezeur van jeroen door het daar absoluut niet over te hebben en er bijna niet op terug te komen, help, me toetsenbord wordt weggejat, >.

Eventjes een samenvatting van wat er net gebeurde, tja jij merkte er nix van, maar wij hebben dus net gewoon echt een verschrikkelijk spannend gevecht om het toetsenbord. HUGO GA WEG! jij verneukt ons stukje door ons af te leiden en mijn tempo is dus helemaal naar de knoppe, en dan gaat die arme

jonguh ook nog verschrikkelijk 'su-en'! tja compubralpraat maar dat maakt niet uit, het betekent gewoon dat hij mijn beeldscherm verneukt, dit is trouwens ook Rombouts scherm, maar dat komt misschien omdat we achter de zelfde computer zitten, omdat dit het makkelijkst was om aan EEN stukje te schrijven, en NEE we schrijven geen 2 stukjes, want dan zouden we geen 'one-power' meer zijn. Hij wilde eigenlijk iets totaal anders typen. JAMMER DAN! Ik wilde even nog rapporteren wat er net achter ons gebeurde. Rinske en Geertt waren, zeer charmant, (HET ZAG ER NIET UIT) aan het dansen op een of ander jaren 60 nummer (denk ik). Sorry Geertt. Sorry Rinske. Nu weten ze toch niet of Jeroen of Ik denk type, dus dat komt wel goed (oeps).

Kwis dat die jongen niet altijd even slim is, maar deze vage fout in zijn laatste zin is gewoon bijna niet te vergeven maar wel mega lollig, SUKKEL! (in de Rombout stijl)

het plakt. Je moet dus niet Hugo tegen zijn voorhoofd aan duwen (hij wilde meelesen) zit ie te eikelen dat dat niet moet, nu, daar ie Jeroen dus ook wel hardhandig achter gekomen (zweet all over the place, maar het is dan ook wel 21 graden celsius buiten, of binnen, hmmm, het is warm). ohja, het is ook een beetje pitr stijl, beetje gejat, afgekeken, enzo. onze geldrop stijl (koe is huisdier).

Wat is dat nou voor vage zin??? wie heeft er nou een koe als huisdier, ik kan snappuh dat de melk wel handig is, maar de rest is een beetje vaag.... Al snap ik al helemaal niet wrom iemand in Geldrop zou willen wonen, maar diat is misschien niet op dit moment belangrijk. Het enige wat belangrijk is op dit moment dat wij een vaag stukje inleveren voor die verschrikkelijk interessante intro-supremum! we hadden gisteren op huugs verjaardag afgesproken dat we dit stukje voor de DET-line van vier uur zouden inleveren, dus we hebben nog 9 minuten. Kan ik nog snel vertellen dat we HUUB ook als tijdelijk huisdier hebben en dat dat konijn gewoon overal zit te scheiten (nouja, op gereguleerde plaatssen), hopelijk komt HUIB hem morgen ophalen. Dat konijn zat vandaag allemaal rond te rennen in het huis. Leuk.

Verdomme, een einde d'r aan maken: Eerste kOE!

Kwil helemaal niet er een einde aan maken, ik heb nog minstens 50 jaren te leven ja!!!! Dat rombout nou zo oud is, kan ik nix aan doen....

Hmm, hoe oud is jeroen? verdomme, niet in de database te vinden. Ohja, reglement persoonsgegevens-bralpraatgedoegeeikel. Nouja, hij is niet veel ouder of jonger dan ik geloof ik.

Het einde? Hier is het.

EINDE.

(ohja, One-power is Koe (Jeroen) en Rombi (Rombout)).

Infima

Ook deze keer zijn er weer de infima, leuke uitspraken van zowel GEWIS-leden als professoren. Iedereen die een leuke, grappige of zelfs hilarische uitspraak hoort kan een e-mail sturen naar wsbusup4@asterix.urc.tue.nl of natuurlijk_supremum@asterix.urc.tue.nl.

Stijn Hoop

Humor

Dhr. van Eindhoven tijdens instructie Lineaire Analyse 1:
"De oppervlakte van een driehoek is basis keer halve hoogte of halve basis keer hoogte, dat ligt eraan op welke middelbare school je gezeten hebt."
-- Supremum jaargang 27, nummer 2.

Dhr. Bijlsma tijdens programmeren 3:
lijsten: "Het is net als met sinterklaas surprises: je pakt het uit, je vindt een briefje ga naar het fietsenhok, daar vind je een briefje ga naar de zolder, daar vind je een briefje ga naar de kelder en daar vind je een briefje NIL."
-- Supremum jaargang 27, nummer 2.

Dhr. de Graaf tijdens college Fundamentele Analyse 3:
"Veel technologen werken met benaderingen van pi. Voor bouwkundigen is bijvoorbeeld $\pi=1$ al genoeg."
-- Supremum jaargang 27, nummer 2.

Paredaens tijdens college Object georiënteerde databases, leest sheet voor:
"Things are becoming more complex and more obscure here"
Dan stelt hij de overheadprojector scherp.
-- Supremum jaargang 29, nummer 3

Dhr. Brouwer tijdens Toepassingen van de algebra: "Waarom kijken we hier eigenlijk naar lineaire codes ipv naar algemene codes, want die laatste leveren betere resultaten. Dat is zoals iemand die z'n sleutels kwijt is en gaat zoeken onder een lantaarnpaal. Niet omdat hij ze daar verloren is, maar omdat het licht daar beter is."
-- Supremum jaargang 30, nummer 0

Blokhuis: "En deze graaf is ook mooier dan gemiddeld."
Hugo (zacht): "Ja, ik ben ook mooier dan gemiddeld maar ik loop er niet over te zeuren!"
-- Supremum jaargang 30, nummer 1

Ter Morsche tijdens Numeriek Computergebruik:
"Dat doe je vaker, he. Je transformeert het ene probleem naar het andere en lost geen enkel probleem op."
-- Supremum jaargang 31, nummer 3

Ter Morsche tijdens Numeriek Computergebruik (Bij uitkomst van een mathematica opdracht):
En als ik dan naar de laatste 2 cijfers kijk van deze getallen, dan denk ik: Dat zijn een hoop goede wijnjaren.
-- Supremum jaargang 31, nummer 3

Lou Somers, tijdens een college Software Engineering:
Lou: Stel je bent een programma aan het testen dat $3+3$ uit moet rekenen en daar komt 7 uit.
Lou: Ja, en dat is fout.
-- Supremum jaargang 31, nummer 3

Ter Morsche tijdens Numeriek Computergebruik:
"11 gedeeld door -3, dat vereenvoudigd -11 gedeeld door 3, dat ongeveer eeuuhh negatief."
-- Supremum jaargang 31, nummer 3

Redactie

Petra Heck
Tim Hemel
Hugo Jonker
Bram Kater
Johan Muskens
Monique Peeter

Geestelijke ondersteuning
Tekeningen
Lay-out
Lay-out
Hoofdredacteur
Tekeningen

Redactie-adres

Supremum, Studievereniging GEWIS, HG 8.79
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
Telefoon: 040-2472815
E-Mail: supremum@gewis.win.tue.nl

Ingezonden stukken

Aanleveren van artikelen via e-mail of ASCII-bestand op DOS diskette, maar anders aangeleverde kopij wordt in overleg ook geaccepteerd.

Schrijvers van artikelen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze artikelen. Zij geven de redactie bovendien toestemming om hun stukken te publiceren in digitale vorm (USENET, World Wide Web etc.).

De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te wijzigen.

Inleveren kopij

- op de GEWIS-kamer (HG 8.79)
- bij de redactieleden
- per E-mail: supremum@gewis.win.tue.nl

Met dank aan

Wiske.

Bij de voorplaat

Technische informatie

Opmaak:	Framemaker 5.5
Hardware:	Silicon Graphics Challenge
Drukwerk:	Reproductie T.U. Eindhoven
Basislettertype:	Palatino 10 pt
Oplage:	500 stuks

Agenda

Films en borrels:

En natuurlijk elke donderdagmiddag om 14:30 uur een steengoeie film met aansluitend om 16:30 uur een gezellige borrel.

